

Διακήρυξη της περιφερειακή κίνησης
Ανυπότακτη Αττική

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ

Περιφερειακές εκλογές 2023



ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ

Ποιοί είμαστε

Η περιφερειακή κίνηση «Ανυπότακτη Αττική» ιδρύθηκε το 2019 από ένα πλατύ ρεύμα αγωνιστών και αγωνιστριών στις πόλεις και γειτονιές της Αττικής, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων στην Περιφέρεια Αττικής, που πλήττονται βάνουσα από τις αντιλαϊκές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. Παρά τον αποκλεισμό της από τα μεγάλα ΜΜΕ και τους περιορισμένους πόρους, η Ανυπότακτη Αττική πέτυχε την εκλογή και εκπροσώπησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Ανυπότακτη Αττική όλη την προηγούμενη τετραετία πάλεψε με την παρέμβασή της για να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η φωνή των πολλών. Των κατοίκων, των κινημάτων, των αγωνιστικών συλλογικοτήτων. Κατήγγειλε και αποκάλυψε εγκληματικές πολιτικές και αποφάσεις που λαμβάνονταν σε κλειστές συνεδριάσεις, στήριξε κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των κατοίκων. Τα μέλη και οι φίλοι της Ανυπότακτης Αττικής βρέθηκαν σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Πάντοτε με πρόταγμα την ενότητα και τη συσπείρωση των διεκδικήσεων, είχε ζωηρή παρουσία στο Συμβούλιο και στα κινήματα, για την οποία πολλές φορές στοχοποιήθηκε και αντιμετώπισε συλλήψεις και καταστολή.

Με τις παρεμβάσεις της ανέδειξε τις επιπτώσεις των πολιτικών της κυβέρνησης, στις οποίες συνέπραξε ενεργητικά η διοίκηση Πατούλη και σειρά ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των κατοίκων της Αττικής. Αναδείξαμε, μεταξύ άλλων:

➤ Την πλήρη απουσία της Περιφέρειας από τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Αττικής, διεκδικώντας έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους δήμους, πολιτών που αντιμετωπίζουν αποκοπές ρεύματος, πλειστηριασμούς και εξώσεις, τόσο με την παροχή κονδυλίων σε αυτή την κατεύθυνση, όσο και με την νομική τους υποστήριξη.

➤ Την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων βασικών, ζωτικών αγαθών, αλλά και την ιδιωτικοποίηση / προώθηση ανταποδοτικής λειτουργίας κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, αποκλείοντας μεγάλες μερίδες του πληθυσμού από ζωτικές υπηρεσίες με χαράτσια, περικοπές και μαράζωμα των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας της αυτοδιοίκησης. Αντισταθήκαμε στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού, αναδείξαμε την επιβολή πολιτικών που προωθούν την παράδοση υπηρεσιών δασοπροστασίας, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων σε ιδιώτες.

➤ Την προώθηση πολιτικών αξιοποίησης από ιδιώτες των ελεύθερων χώρων της Αττικής, με την παράδοση σε ιδιωτικά συμφέροντα των μεγάλων πάρκων της Αττικής και της δυνατότητας άσκησης εμπορικών χρήσεων σε αυτά (Πεδίο του Άρεως, Πάρκο Τρίτη κ.λπ.). Ταυτόχρονα, την εγκατάλειψη των πάρκων και των χώρων περιαστικού πρασίνου, την πλήρη απουσία από τη διεκδίκηση παγίων αιτημάτων των κινημάτων και των κατοίκων της Αττικής για την απαγόρευση περαιτέρω χρήσεων και την προστασία των ελεύθερων, δημόσιων χώρων (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή).

➤ Την προώθηση της εμπορικής και τουριστικής υπερεκμετάλλευσης και της εξαφάνισης των ελεύθερων χώρων σε κάθε γωνιά της Αττικής (Ελαιώνας, παραλιακό μέτωπο, Πειραιάς, Πειραιϊκή κ.α.), αλλά και της παράδοσης αδόμητων χώρων για χρήσεις που θα προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση, κυκλοφοριακά προβλήματα και θα χειροτερέψουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων (μεταφορά καζίνο στο Μαρούσι κ.α.).

➤ Την καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων με τη συνέχεια του εγκλήματος της Φυλής, τα σχέδια για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Σχιστό, για την προώθηση της καύσης των απορριμμάτων, τον ανύπαρκτο σχεδιασμό για ανακύκλωση, την κατασκευή και λειτουργία τεράστιων μονάδων με ΣΔΙΤ.

➤ Την έλλειψη έργου σε κρίσιμους τομείς για το λαό της Αττικής, όπως τα σχεδιασμός για πλημμύρες, χιονοπτώσεις, φυσικές καταστροφές.



➤ Την έλλειψη σχεδίων πολιτικής προστασίας, με τραγικά αποτελέσματα πολλές φορές την προηγούμενη τετραετία.

➤ Τη διασπάθιση κονδυλίων με αδιαφανείς διαδικασίες και το ράλλυ των απευθείας αναθέσεων, για να κερδίζουν οι ιδιώτες, αλλά και να στήνονται μηχανισμοί της παράταξης Πατούλη, με σπατάλη τεράστιων πόρων για διαφημιστικές ενέργειες, εκδηλώσεις και άλλα μέσα προβολής της διοίκησης και του Περιφερειάρχη.

➤ Την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με πολλές εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις, με την κάλυψη κενών από συμβασιούχους που βρίσκονται σε ομηρία και με την αδυναμία να ανταποκριθούν, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.

➤ Την αντιδημοκρατική εκτροπή στην αυτοδιοίκηση με τους νόμους Θεοδωρικάκου – Βορίδη, αλλά και την ιδιαίτερη απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής όπου, ακόμα και σήμερα, η διοίκηση, επικαλούμενη την πανδημία (!), λειτουργεί με εξ αποστάσεως συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, κρατώντας κλειστές τις πόρτες του Συμβουλίου για τους πολίτες.

Η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια Αττικής

Την τελευταία τετραετία, η μεγάλη πλειοψηφία των διοικήσεων Α' και Β' βαθμού της αυτοδιοίκησης, σε πλήρη συντονισμό και σύμπλευση με την κυβέρνηση της ΝΔ, έχει προωθήσει μια πολιτική που χτυπάει τους πολίτες, εργαζόμενους και εργαζόμενες στην Αττική και παντού. Επιπλέον, η αυτοδιοίκηση πλήττεται ακόμα περισσότερο, με τον δραστικό περιορισμό των πόρων της, την παράδοση κρίσιμων υπηρεσιών στα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και τις αυταρχικές νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ που στέρψαν αρμοδιότητες από τα συμβούλια, μεταφέροντάς τις σε κλειστά όργανα, μακριά από τον έλεγχο και την παρουσία των πολιτών.

Η μείωση της χρηματοδότησης έχει καταστήσει την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη από ευρωπαϊκά κονδύλια, που φέρουν την προϋπόθεση της άσκησης συγκεκριμένων, νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έξω από τα συμφέροντα και τις αγωνίες της πλειοψηφίας των κατοίκων.

Η πολιτική της λιτότητας συμπληρώνεται από ακραία καταστολή, αστυνομοκρατία στις πόλεις, περιορισμό ελευθεριών. Πρόκειται για ένα έδαφος πρόσφορο για την επανεμφάνιση φασιστικών συμμοριών που επιχειρούν να ξανασηκώσουν κεφάλι σε γειτονιές της Αττικής αξιοποιώντας το συνολικό αντιδραστικό συσχετισμό και την κοινωνική αποδιάρθρωση.

Η επόμενη διοίκηση Χαρδαλιά που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την Περιφέρεια Αττικής όχι απλά θα είναι συνέχεια, αλλά επιδείνωση της ίδιας πολιτικής καμένης γης που άφησε η θητεία Πατούλη. Σκοπός τους είναι η ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση, και ο απόλυτος έλεγχος της διοίκησης της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας από τον πιο στενό κυβερνητικό κύκλο εξουσίας για να προχωρήσουν ανεξέλεγκτοι στο καταστροφικό έργο της νεοφιλελεύθερης διάλυσης κάθε κοινωνικής όψης της αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και την νομή της πίτας των κονδυλίων της Περιφέρειας. Και αυτό γιατί τα επόμενα χρόνια η Περιφέρεια Αττικής θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην πολιτική που θα υλοποιηθεί στο λεκανοπέδιο, μέσα από τη διαχείριση και την κατεύθυνση εκτεταμένων πόρων.



Οι θέσεις μας για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Αττικής

Κοινωνική πολιτική

Οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια των καταστροφικών μνημονίων, επιδείνωσαν την κοινωνική καταστροφή στην Περιφέρεια Αττικής. Η κρίση, η εγκατάλειψη των εργαζόμενων στην πανδημία, συνοδεύονται από ανάλγητες πολιτικές, πρωτοφανή ακρίβεια, αποκοπές ρεύματος, ενώ η Αττική βιώνει στεγαστική κρίση από την ακραία τουριστικοποίηση και το κύμα πλειστηριασμών και εξώσεις σε βάρος της λαϊκής κατοικίας από τα κοράκια των funds.

Η Περιφέρεια είναι απύσχα από την άσκηση κάθε τύπου κοινωνικής πολιτικής, ενώ η απαξίωση και υποστελέχωση των υπηρεσιών της δεν αφήνουν ούτε ένα στοιχειώδες δίκτυο προστασίας για τους κατοίκους. Τα σχολεία έχουν αφεθεί εγκαταλελειμμένα στην υποχρηματοδότηση, με οροφές και κτίρια υπό κατάρρευση και ανεπαρκές προσωπικό. Δημόσιοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, αλλά και αθλητικοί χώροι για παιδιά και ενήλικες, κλείνουν ή υπολειπονται, με το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων να μην έχει πρόσβαση, με αποτέλεσμα είτε να στερείται βασικών υπηρεσιών, ή να προσφεύγει σε ιδιώτες. Στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων απουσιάζουν πλήρως οι δημόσιες δομές, ενώ στις ιδιωτικές επικρατεί ασυδοσία και έλλειψη ελέγχου, με τραγικές συνέπειες.

Είναι αναγκαίος ένας συνολικός αναπροσανατολισμός της δραστηριότητας της Αυτοδιοίκησης. Να παλέψουμε για Περιφέρειες και Δήμους φορείς κοινωνικής προστασίας και ανακούφισης.

➤ Δημιουργία, σε συνεργασία με τους δήμους, τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και ενίσχυσης της απασχόλησης με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες

➤ Στήριξη της λαϊκής κατοικίας, μπλοκάρισμα και απαγόρευση των πλειστηριασμών και των εξώσεων - Ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής στέγης με την παροχή στέγης σε πληττόμενες οικογένειες και πολίτες. Δημιουργία υπηρεσίας δωρεάν νομικής βοήθειας σε όσους απειλούνται με πλειστηριασμό ή απώλεια της κατοικίας τους.

➤ Ενίσχυση μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και πρόσβασης των πολιτών σε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ενιαίο σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για την Αττική.

➤ Ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής προστασίας, των κέντρων υγείας, των παιδικών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

➤ Διασφάλιση επαρκούς σίτισης όλων των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία, με ευθύνη της Περιφέρειας. Ανάπτυξη και έγκαιρη επίλυση προβλημάτων στη μεταφορά μαθητών. Κανένα σχολείο χωρίς τη δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών αναγκών και θέρμανσης.

➤ Στήριξη των δήμων με χρηματοδότηση για την κατασκευή, την ανακαίνιση και την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

➤ Απαλλαγή πολιτών σε οικονομική δυσπραγία από τέλη ΥΚΩ και δημοτικά τέλη και κάλυψη των βασικών αναγκών σε νερό, ενέργεια, σίτιση από φορείς της Αυτοδιοίκησης.



- > Διευκόλυνση των αγορών χωρίς μεσάζοντες, των συνεταιριστικών δομών οικονομίας και αλληλεγγύης.
- > Ενίσχυση προγραμμάτων πολιτιστικής δημιουργίας, πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά. Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων, ερασιτεχνικών ομάδων, καλλιτεχνικής δημιουργίας.
- > Υποδομές και προγράμματα συμμετοχής στον Αθλητισμό. Ανοιχτές για όλους, δωρεάν αθλητικές δομές. Στήριξη ερασιτεχνικών σωματείων.
- > Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων θιγόμενων κοινωνικών κατηγοριών. Ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο προγραμμάτων για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην απασχόληση. Δημιουργία δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών θυμάτων βίας και προστασίας των παιδιών τους.
- > Προστασία, υποδομές και ουσιαστική προσβασιμότητα για ΑμεΑ στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.
- > Χρηματοδότηση και στήριξη των δομών αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης και άλλων εξαρτήσεων.
- > Προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων στα κοινωνικά αγαθά της εκπαίδευσης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
- > Μόνιμη δομή καταγραφής των αστέγων και αντιμετώπισης της αστεγίας. Δημιουργία ανοιχτών δομών φιλοξενίας που θα λειτουργούν διαρκώς όλες τις μέρες, καλύπτοντας τις ανάγκες υγιεινής, ατομικής καθαριότητας, ύπνου, ξεκούρασης, καθώς και ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των αστέγων. Αξιοποίηση των πόρων της περιφέρειας, με σκοπό την ενοικίαση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν, για τη μετατροπή τους σε δομές φιλοξενίας.
- > Περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης της αστεγίας με δομές διαμονής, παροχής σίτισης, προγράμματα εργασιακής ένταξης.
- > Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για ισότιμη πρόσβαση σε εργασία, εκπαίδευση, περίθαλψη και δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς αποκλεισμούς.
- > Ισότιμη κοινωνική ένταξη των προσφύγων, πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, πρόσβαση όλων των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση των δημόσιων σχολείων. Κατάργηση των κέντρων κράτησης.
- > Μέριμνα για τα αδέσποτα και τα κακοποιημένα ζώα. Ενίσχυση δομών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, εκστρατείες ενημέρωσης για την ενθάρρυνση της υιοθεσίας ζώων. Στήριξη προγραμμάτων στείρωσεων. Ενίσχυση κτηνιατρικών υπηρεσιών Περιφέρειας και δήμων.

Πολιτική προστασία – αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία:

Βιώνουμε μια περιβαλλοντική καταστροφή άνευ προηγουμένου και τον κίνδυνο ερημοποίησης, με πάνω από μισό εκατομμύριο καμένα στρέμματα δασών από τις πυρκαγιές. Η Αττική βαδίζει με γοργούς ρυθμούς προς την ερημοποίηση.



Η καταστροφή στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ανυπολόγιστη, ιδίως σε συνδυασμό με τις συνεχείς χρονιές ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δεκάδες άνθρωποι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο εντελώς απροσπάτετοι, η φωτιά έφτασε ακόμη να απειλεί πυκνοκατοικημένες περιοχές εντός του αστικού ιστού της Αττικής, ενώ καίγονταν ΧΑΔΑ και τοξικά απόβλητα.

Η κυβέρνηση, αλλά και οι διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, έχουν την απόλυτη πολιτική ευθύνη για την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης της επέκτασης της πύρινης καταστροφής σε τέτοια έκταση.

Η κυβέρνηση συνειδητά αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο, έχει αφήσει διαλυμένες και τραγικά υποστελεχωμένες όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες, τη δασοπυρόσβεση, την αντιπυρική προστασία, την πολιτική προστασία. Συνένοχη και η απερχόμενη διοίκηση Πατούλη, που, μεταξύ άλλων, έκανε διαγωνισμούς για δασοπροστασία αφότου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και οι πυρκαγιές στην Αττική.

Η ίδια τραγική κατάσταση επικρατεί και στην αντιπλημμυρική προστασία. Οι φονικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, με τραγικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για όλη τη χώρα, αποδεικνύουν και στον πιο δύσπιστο ότι η χώρα είναι πλήρως αθωράκιστη απέναντι στους πλημμυρικούς κινδύνους που αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της καταστροφής των δασών. Στην Αττική, το προχώρημα σε αντιπλημμυρικά έργα είναι σχεδόν μηδενικό. Στην πλειοψηφία των περιοχών του λεκανοπεδίου δεν έχουν υλοποιηθεί καν έργα καθαρισμού, ενώ δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για μεγάλα έργα υποδομών, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστημονικής κοινότητας. Η απερχόμενη διοίκηση, δεν μπορεί να κρύψει ότι μόλις το 3% του τρέχοντος προϋπολογισμού αφορά σε αντιπλημμυρικά έργα, ούτε το ντροπιαστικό γεγονός ότι το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων για αντιπλημμυρικά ισούται με τις πιστώσεις για εκδηλώσεις, δημόσιες σχέσεις και λοιπές ενέργειες προβολής του Περιφερειάρχη. Αντίθετα, τα όποια έργα είναι ανεπαρκή και δεν ολοκληρώνονται, ενώ συνεχίζονται οι τακτικές της τσιμεντοποίησης που αυξάνουν τους κινδύνους. Τα ποτάμια και τα ρέματα της Αττικής έχουν μετατραπεί σε κλειστούς αγωγούς ομβρίων ή έχουν μπαζωθεί, οι κοίτες και οι πλημμυρικές ζώνες είναι σπαρμένες με αυθαίρετα κτίσματα. Οι εκτεταμένες πυρκαγιές θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο ανεξέλεγκτων πλημμυρών, με το λεκανοπέδιο κάθε άλλο παρά θωρακισμένο. Είναι ζωτικής σημασίας η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών μακράς πνοής, έργων ορεινής υδρονομίας, αποκάλυψης των ρεμάτων, που θα προστατεύσουν την Αττική.

Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια έδειξε πλήρως ανέτοιμη και ανίκανη να διαχειριστεί τις χιονοπτώσεις των τελευταίων χρόνων, με ολόκληρες περιοχές να αποκλείονται και να μην έχουν ρεύμα, νοσοκομεία να μην μπορούν να υποδεχτούν ασθενείς, αλλά και με το σκάνδαλο του επί ώρες αποκλεισμού της Αττικής Οδού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, ενώ, επιπλέον, η απουσία σχεδιασμού μετατρέπει τις φυσικές καταστροφές σε «ευκαιρία» για την διασπάθιση των πόρων της Περιφέρειας με απευθείας αναθέσεις και σπατάλη υπέρογκων πόρων με αδιαφανείς διαδικασίες.

Διεκδικούμε να δρομολογηθούν άμεσα έργα δασοπροστασίας και αντιπλημμυρικής προστασίας.

➤Ενίσχυση της Περιφέρειας με χρηματοδότηση για ιδιόκτητα μέσα και μόνιμο προσωπικό Πολιτικής Προστασίας.

➤Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας για κάθε ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής, με ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, πλήρη συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων.



➤Γενναία ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με προσλήψεις, εξοπλισμό και μέσα.

➤Ενιαία υπηρεσία δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης

➤Πλήρης αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων χωρίς εξαιρέσεις – καμία παρέμβαση ή μετατροπή της χρήσης γης στις καμένες εκτάσεις. Πλήρης απαγόρευση κάθε χρήσης σε αναδασωτέες εκτάσεις.

➤Αντιπλημμυρική υποστήριξη με μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα πάνω στη λογική του σεβασμού της φύσης, με διατήρηση των υδάτων – ανάσχεση στους ορεινούς όγκους της Αττικής. Επικαιροποίηση και αξιοποίηση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. Άμεση εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

➤Αποκάλυψη και επαναφορά των ρεμάτων και του φυσικού σχηματισμού τους ώστε να ενσωματωθούν ομαλά στο αστικό περιβάλλον. Φύτευση πρανών και αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων για την ενίσχυσή τους.

➤Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για δράσεις δασοπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας - έλεγχος της χρήσης της χορηγούμενης χρηματοδότησης. Έγκαιρος σχεδιασμός δασοπροστασίας και ολοκλήρωση των δράσεων αντιπυρικής προστασίας πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

➤Ενίσχυση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, με εξειδικευμένο προσωπικό. Ενίσχυση των μέσων των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, ιδιόκτητος εξοπλισμός και μέσα.

Δημόσιοι χώροι, ελεύθεροι για τους κατοίκους:

Στην Αττική αντιστοιχούν 2,5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, ενώ στην Αθήνα μόλις 0,96 τ.μ.. Η Αττική και η Αθήνα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, συγκρινόμενες ακόμα και με περιοχές και πόλεις που βρίσκονται μέσα στην έρημο. Η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων επιδρά στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, με τον ΠΟΥ να εκτιμά ότι ελάχιστο ασφαλές όριο είναι τα 9 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο. Οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν όλη τη χώρα, αλλά και ειδικά την Αττική, που έχουν κάψει τα τελευταία επτά χρόνια το 25% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο.

Η διοίκηση της Περιφέρειας όχι απλώς δεν προστάτευσε τους ελεύθερους χώρους, αλλά αντίθετα ενίσχυσε την πολιτική περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Αττικής. Στα μεγάλα πάρκα, οι εμπορικές χρήσεις επεκτείνονται ή επιχειρείται να επεκταθούν (Πεδίο του Άρεως, Πάρκο Τρίτση, Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή), ενώ η Περιφέρεια δεν προχωρά σε καμία ενέργεια και δεν ασκεί καμία πίεση για την προστασία τους. Στο παραλιακό μέτωπο προωθούνται και υποστηρίζονται φαραωνικά έργα, όπως το Ελληνικό ή οι επεκτάσεις των μαρίνων. Οι κάτοικοι αποκόπτονται από την πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ οι παραλίες καταλαμβάνονται από ιδιώτες. Τεράστιες επιχειρηματικές και τουριστικές εγκαταστάσεις υποστηρίζονται από τη διοίκηση της Περιφέρειας, για να καταλάβουν ανεκμετάλλευτους χώρους (Ελαιώνας, Βοτανικός και αλλού). Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα σχέδια για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, εντός περιοχής αμιγούς κατοικίας. Η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις επιβαρύνονται υπέρμετρα περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Στον Πειραιά, υποστηρίζονται τα σχέδια του Master Plan της Cosco, μεταξύ αυτών τα έργα επέκτασης προβλήτας κρουαζιέρας στην Πειραιϊκή.



Αυτά είναι μόνο ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα μιας συνολικής στρατηγικής που προωθεί ένα μοντέλο «ανάπτυξης» με κορμό την υπερτουριστικοποίηση και την τιμμεντοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου που έχει απομείνει.

Ξεχωριστής σημασίας είναι και η επιμονή στην πολιτική του εγκιβωτισμού και της τιμμεντοποίησης των ρεμάτων της Αττικής στον Ποδονόφτη, στην Πικροδάφνη, στη Ραφήνα και αλλού, αντί να ακολουθείται μία κατεύθυνση ανάδειξής τους, περιφρούρησης και ανάπτυξης του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας.

Διεκδικούμε:

- Καμία ιδιωτικοποίηση ή παράδοση σε ιδιώτη ελεύθερων χώρων
- Διασφάλιση και επέκταση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, δημόσια προσβάσιμων για όλους και όλες.
 - Να μπει τέλος στην εγκατάλειψη των πάρκων της Αττικής. Ενίσχυση της συντήρησης, του φωτισμού των πάρκων. Άρση παραχωρήσεων σε ιδιώτες, καμία επιτρεπόμενη χρήση σε αντίθεση με τους σκοπούς των πάρκων. Καμία σκέψη για απόδοση περαιτέρω χρήσεων στο Πεδίο του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση.
- Αποτροπή της μετεγκατάστασης του καζίνο Πάρνηθας εντός του οικιστικού ιστού στο Μαρούσι.
- Αντιστεκόμαστε στην δημιουργία ενός αποκλεισμένου τουριστικού τμήματος – υγειονομικής ζώνης στο παραλιακό μέτωπο - Απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση όλων στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και ειδικά του Λεκανοπεδίου.
- Ελεύθερες όλες οι παραλίες της Αττικής. Να καθαιρεθούν οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις, αυστηρός περιορισμός στη μίσθωση των παραλιών.
- Ελεύθεροι χώροι, χωρίς τιμμένα, αλλά με πράσινο, χωρίς ογκώδη κτίρια.
- Αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων χώρων και μετατροπή σε πάρκα, δημόσιες αθλητικές, κοινωφελείς και πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
- Άνοιγμα του λιμανιού του Πειραιά στους πολίτες. Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Πειραιά. Να καθαιρεθούν όλες οι ρυπογόνες εγκαταστάσεις και να αποδοθούν όλοι χώροι ελεύθεροι, πράσινοι στους Δήμους και στους πολίτες του Πειραιά, της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου. Αποτροπή των σχεδίων για το λιμάνι στην Πειραιϊκή.

Για μια βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων

Η πολιτεία, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ακολουθούν εδώ και χρόνια μια εγκληματική και επικίνδυνη πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων που βασίζεται στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, με όχημα συμβάσεις ΣΔΙΤ. Οι τεράστιες, συγκεντρωτικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, συνεπάγονται υψηλά κόστη και έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το τερατούργημα της Φυλής που επεκτείνεται και επιχειρείται να συνεχίσει τη λειτουργία του, τα σχέδια για το Γραμματικό και το Σχιστό αποκαλύπτουν ότι δεν διστάζουν να θάψουν στα σκουπίδια την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων ολόκληρων περιοχών, διαιωνίζοντας το πρόβλημα.



Στην τετραετία της διοίκησης Πατούλη, συνεχίστηκε και οξύνθηκε η ίδια, καταστροφική πολιτική. Η ΟΕΔΑ Φυλής όχι απλώς δεν έκλεισε, αντίθετα επεκτάθηκε η λειτουργία της. Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού, χωροθετημένος σε περιοχή που η λειτουργία του θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων όχι μόνο δεν θέτει τις βάσεις για να αντιστραφεί το περιβαλλοντοκτόνο και υψηλού κόστους μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά, αντίθετα, προωθεί περαιτέρω τη συγκεντρωτική λειτουργία, διατηρεί τη Φυλή, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη Δυτική Αθήνα και Αττική. Επιπλέον, προωθεί την καύση απορριμμάτων, αλλά και επαναφέρει την υλοποίηση έργων με ΣΔΙΤ, μακριά από τον έλεγχο του δημοσίου, απαξιώνει την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Αυτή η κατεύθυνση είναι δώρο στα εργολαβικά επιχειρηματικά συμφέροντα αφού αυξάνουν το μερίδιο διαχείρισης απορριμμάτων που περνά στα χέρια τους και αυξάνουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους πρόκλησης ανεξέλεγκτων μολύνσεων. Επιπλέον, είναι καταστροφική για την υγεία των πολιτών, αλλά και ιδιαίτερα κοστοβόρα, με τα κόστη να μετακυλίνουν στους κατοίκους μέσω των αυξήσεων στα τέλη ταφής. Το ήδη υπάρχον σύστημα ανακύκλωσης είναι εντελώς ανεπαρκές και λειτουργεί με αξιοσημείωτη αδιαφάνεια. Αυτό το σύστημα δεν δουλεύει και πρέπει να σταματήσει. Δεν δεχόμαστε να θάβονται ολόκληρες περιοχές της Αττικής στα σκουπίδια προς όφελος της τουριστικής και επενδυτικής αξιοποίησης άλλων. Αυτή η ανισόμετρη «ευαισθησία» που καθιστά ολόκληρες περιοχές τον υποδοχέα των σκουπιδιών ολόκληρης της Αττικής, αναπαράγει ένα ξεπερασμένο, παράλογο, κοστοβόρο και αντικοινωνικό μοντέλο, παραβιάζει τα δικαιώματα των κατοίκων των περιοχών αυτών να απολαύσουν ζωή με ποιότητα και ασφάλεια για την υγεία τους.

Βασικοί άξονες ενός άλλου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων είναι η πρόληψη και η αποκέντρωση.

➤ Ακύρωση των σχεδίων για επέκταση της καύσης απορριμμάτων. Κατάργηση του ΕΣΔΑ και του νέου ΠΕΣΔΑ που προβλέπουν την γενίκευση της καύσης, την μη ουσιαστική ενίσχυση της ανακύκλωσης και την πλήρη παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

➤ Ακύρωση και αποτροπή ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ΣΔΙΤ

➤ Εφαρμογή μοντέλου δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, σύγχρονου και φιλικού στο περιβάλλον, αποκεντρωμένου, με δημοτικές και διαδημοτικές υποδομές, με έμφαση στην πρόληψη και εφαρμογή του κύκλου - διαχωρισμός στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, περαιτέρω επεξεργασία, ταφή υπολειμμάτων.

➤ Όχι στην επέκταση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Φυλής. Να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής. Όχι στον ΧΥΤΥ στο Γραμματικό και στις νέες φαραωνικές εγκαταστάσεις στο Σχιστό.

➤ Ένταξη του ΟΕΔΑ Φυλής και της ευρύτερης περιοχής σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης – αποκατάστασης.

➤ Αποκέντρωση και σχεδιασμός για μικρές τοπικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης- ίση κατανομή των βαρών- Ανώτατα όρια στην υποδοχή απορριμμάτων

➤ Δημόσιος έλεγχος των υπηρεσιών ανακύκλωσης

➤ Δημόσιες εγκαταστάσεις διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας ή μεγάλων ομάδων δήμων με μονάδες ΧΥΤΥ μη επικίνδυνων αποβλήτων ή και εγκατάσταση διαχωρισμού - επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων

➤ Δημόσιες εγκαταστάσεις διαπεριφερειακού επιπέδου προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων και νοσοκομειακών αποβλήτων

Θεσμικό πλαίσιο- – Οικονομική λειτουργία – Προϋπολογισμοί

➤ Η αυτοδιοίκηση έχει μπει στην ίδια τροχιά αυταρχισμού και περιορισμού ελευθεριών που κινείται συνολικά η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ακρήστευση και κατάργηση των όποιων δικλείδων δημοκρατικού ελέγχου υπήρχαν στην αυτοδιοίκηση. Με την εισαγωγή του ορίου 3% για την εκλογή στα συμβούλια, τον περιορισμό του αριθμού των εκλεγόμενων συμβούλων, την εισαγωγή υπερ – πλειοψηφικού συστήματος, την απαίτηση για ψηφοδέλτια πολλών δεκάδων υποψηφίων ακόμα και σε σχετικά μικρούς δήμους, αλλά και την εκτόξευση του κόστους συμμετοχής στις εκλογές, επιχειρείται ο αποκλεισμός των δυνάμεων της αριστεράς, αλλά και όλων των αγωνιστικών δυνάμεων από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

➤ Στόχος είναι η δημιουργία ανεξέλεγκτων διοικήσεων που θα επιτυγχάνουν την διασφάλιση της προσαρμογής της αυτοδιοίκησης σε άγριες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας.

➤ Επεκτείνεται η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών και η δυνατότητά τους να συμπράττουν με ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα για την εκτέλεση ή και πλήρη ανάθεση υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα.

➤ Το έλλειμμα δημοκρατίας έχει άμεσες συνέπειες και στη σκανδαλώδη διαχείριση των οικονομικών στην αυτοδιοίκηση. Οι προϋπολογισμοί της Περιφέρειας τίθενται υπό την αίρεση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και η Περιφέρεια μετατρέπεται σε ιμάντα μεταβίβασης της πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης.

➤ Αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των συμμετοχικών θεσμών στην αυτοδιοίκηση αλλά και για μια οικονομική πολιτική που θα σχετίζεται με τις ανάγκες των 4,5 εκατομμυρίων πολιτών της Αττικής και όχι με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα:

➤ Κατάργηση των αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών ρυθμίσεων «Καλλικράτη», «Κλεισθένη Ι», νόμος Θεοδωρικάκου – Βορίδη.

➤ Κατάργηση των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των συλλογικών οργάνων.

➤ Απλή, ανόθευτη αναλογική, κατάργηση του ορίου του 3% και του υπέρογκου κόστους συμμετοχής στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατάργηση του πλειοψηφικού συστήματος για την εκλογή των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων και τη συγκρότηση των επιτροπών. Έμμεση εκλογή του Περιφερειάρχη από το Περιφερειακό συμβούλιο – Περιορισμός – κατάργηση των υπερεξουσιών του Περιφερειάρχη.

➤ Ενίσχυση του ρόλου των κατοίκων. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής των κινημάτων στο διάλογο του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμμετοχή φορέων πολιτών, ουσιαστική λειτουργία και υποχρεωτική εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, κινημάτων, οργανώσεων.

➤ Περιφερειακά και τοπικά δημοψηφίσματα για ζητήματα περιφερειακά τοπικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα και μειοψηφίες. Ενίσχυση της λειτουργίας θεσμών πολιτικής συζήτησης και συνελεύσεων στις πόλεις για τις γειτονιές.

➤ Απρόσκοπτη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων και η αποκατάσταση των θεσμικών αναιρέσεων και υφαρπαγών (ΚΑΠ, ΠΟΕ, Τέλος Παρεπιδημούντων κλπ.).

➤ Κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επαναφορά της αυτονομίας των ΟΤΑ στην κατάρτιση προϋπολογισμών με έμφαση στις ανάγκες της πλειοψηφίας.



➤ Προϋπολογισμό προσανατολισμένο σε προγράμματα και υποδομές για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και σε έργα μακράς πνοής, αντιπλημμυρικά, πυροπροστασίας, προστασίας του φυσικού πλούτου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

➤ Απλοποίηση και ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας με στόχο την πραγματική πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και του πελατειακού κράτους.

➤ Ρητή αποτύπωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό των εσόδων και δαπανών των ΟΤΑ που θα συνοδεύεται από μία γενναία και δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

➤ Διεκδίκηση από την Περιφέρεια χρηματοδότησης και ανακατανομής των δημοσίων πόρων και δαπανών για την εγκαθίδρυση ενός προστατευτικού της κοινωνίας ρόλου της Περιφέρειας.

➤ Κοινωνικό έλεγχο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας – Δημόσια κατάρτιση- δημόσιος απολογισμός και διαρκής ανάρτηση – δημοσιοποίηση των πράξεων εκτέλεσής του

Ποιους επιδιώκουμε να εκφράσουμε και με ποιους θέλουμε να συμπορευτούμε

Η Περιφέρεια έχει κρίσιμες για τη ζωή των ανθρώπων αρμοδιότητες, δεν είναι απλώς παράρτημα της κυβέρνησης. Στόχος της κυβέρνησης και των αυτοδιοικητικών της εκλεκτών είναι η διατήρηση των πολιτικών λιτότητας και η επέκταση του αντιπεριβαλλοντικού και αντικοινωνικού μοντέλου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Η πολιτική της Περιφέρειας Αττικής, θέλουν να είναι συμπλήρωμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, που θα πλήξει ακόμη περισσότερο τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα στρώματα υπέρ των ολιγαρχικών συμφερόντων που εκπροσωπεί.

Σε αυτές τις κατευθύνσεις δεν μπορούν να είναι αντίβαρο παρατάξεις και δυνάμεις που ακόμη και όντας αντιπολίτευση, εφάρμοσαν και συναίνεσαν στις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. Χρειάζεται να παρέμβει ο λαϊκός παράγοντας, να ακουστεί δυνατή η φωνή της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων.

Στόχος μας είναι να εκπροσωπήσουμε με το λόγο, τις παρεμβάσεις και προτάσεις μας τους κοινωνικούς αγώνες και τα συμφέροντα των κατοίκων και κοινωνικών ομάδων που διεκδικούν και δραστηριοποιούνται στην Αττική, με σκοπό αυτές οι διεκδικήσεις να εμφανίζονται και να εκφράζονται. Να γίνονται ζητήματα προς επίλυση και να ασκείται η μέγιστη δυνατή πίεση προς το σκοπό αυτόν. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες των κατοίκων στην Αττική, αλλά να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική τους. Να συμβάλλουμε σε έναν ισχυρό και μαζικό πόλο αντίστασης στην Αττική που θα εκφράζει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη νεολαία, τους μικροεπαγγελματίες, τους κατοίκους που εκτοπίζονται από τις αστικές αναπλάσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια, τα θύματα της υφαρπαγής της λαϊκής περιουσίας με τους πλειστηριασμούς. Ένα πλατύ αυτοδιοικητικό μέτωπο που θα είναι στήριγμα στους αγώνες. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή, απευθύναμε πρόσκληση με επιμονή και συνέπεια σε δυνάμεις και αγωνιστές για συνεργασία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στους αγώνες και για ακόμη ευρύτερη συσπείρωση των αγωνιστικών δυνάμεων στην Περιφέρεια Αττικής. Απευθυνόμαστε και καλούμε σε κοινή πορεία πολιτικές και αγωνιστικές συλλογικότητες, ανεξάρτητες κινήσεις κατοίκων και πολιτών, κινήματα πόλης.

Υιοθετούμε μια λειτουργία και διαδικασίες που διασφαλίζουν την παραγωγή των πολιτικών κατευθύνσεων που εκπροσωπεί η κίνησή μας με τη συμμετοχή όλων. Λειτουργούμε και αποφασίζουμε με αυτοτέλεια. Οι πολιτικές μας απόψεις, οι επιλογές μας και τα βήματα που επιλέγουμε να κάνουμε προκύπτουν μέσα από τη συζήτηση και τη συμμετοχή όσων συσπειρώνονται στην Ανυπότακτη Αττική και δραστηριοποιούνται για τα ζητήματα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι θέσεις και οι αποφάσεις μας, μας δεσμεύουν μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας δεσμεύονται από τις αποφάσεις μας. Ενημερώνουν για κάθε τι που συζητείται στην Περιφέρεια και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ανοίγουν τις πόρτες του Συμβουλίου στις κινήσεις, τις πρωτοβουλίες και επιτροπές πολιτών που αγωνίζονται.

Με αυτό το πνεύμα, η Ανυπότακτη Αττική διεύρυνε τις δυνάμεις της και συσπείρωσε ακόμη πλατύτερα αγωνιστές και αγωνίστριες. Σήμερα, με περηφάνια βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα κοινό βάδισμα από ανθρώπους με σημαντική προσφορά και πορεία στα κινήματα από άκρη σε άκρη της Αττικής, ανθρώπους με πείρα στην αυτοδιοίκηση, ανθρώπους της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ενεργά μέλη του εκπαιδευτικού ή του γονεϊκού κινήματος, των κινημάτων ενάντια στην καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων, ενάντια στις απάνθρωπες εξώσεις, ενάντια στο ξεπούλημα των ελεύθερων χώρων, αγωνιστές των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εθελοντές για την προστασία του πρασίνου, των δασών, των ευάλωτων συμπολιτών μας και των ζώων.

Με αυτή την μαγιά, και τη δύναμη της ενότητας και των αγώνων, συμμετέχουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτώβρη 2023, για να εκφραστεί πληρέστερα το ρεύμα αντίστασης και υπεράσπισης της πλατιάς πλειοψηφίας των κατοίκων της Αττικής.



ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ



<https://anypotaktiattiki.gr/>



Ανυπότακτη Αττική



ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

**ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ**

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΣΙΧΛΗ