



ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΗΣ 2020

1. Η πανδημία του κορονοϊού και η οικονομική κρίση διαμορφώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά, υγειονομικά και κοινωνικά κατάσταση στη χώρα.

Επηρεάζουν όλες τις πλευρές της πολιτικής οικονομικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των εργαζομένων και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

Μεταβάλουν τους όρους ζωής προς το χειρότερο και αλλάζουν τις συνήθειες την συμπεριφορά και την ψυχολογία των συνανθρώπων μας. Η ατομικότητα και ο φόβος θα είναι συνοδοιπόροι σε κάθε σχέση που διαμορφώνεται μέσα στη κοινωνία. Συνεπώς η συλλογική πάλη θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα ,πολλαπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο τόσο την αποτυχία του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος νεοφιλελευθερισμού, όσο και των πολιτικών των δημοσιονομικών περιορισμών και λιτότητας που έχουν ακολουθήσει Ν.Δ., ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ την τελευταία δεκαετία των μνημονίων.

Στον τομέα της υγείας αυτές οι πολιτικές υποβάθμισαν το δημόσιο σύστημα υγείας, τις δομές δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την επιστημονική έρευνα στην υγεία και το φάρμακο.

Η τρέχουσα κρίση αναδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι τα ιδεολογήματα της υπεροχής του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημοσίου, του «λιγότερου κράτους» του περιορισμού των δαπανών κ.λ.π. καταρρέουν με πάταγο.

Η πανδημία αφήνει πίσω της εκατομμύρια ασθενείς και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σε όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα, τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, αφήνουν πίσω τους μια σειρά από σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Την επόμενη μέρα της πανδημίας θα αντιμετωπίσουμε μια άλλη κατάσταση από ότι έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και το κρίσιμο ζήτημα είναι: ποιο θα είναι το πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστεί **και ποιοι θα πληρώσουν τα βάρη της κρίσης**. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου και οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις επιδιώκουν να φορτώσουν το λογαριασμό στις δυνάμεις της εργασίας, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα αντιδράσουν οι λαοί και οι δυνάμεις της Αριστεράς.

Αναζητώντας απαντήσεις στα νέα ερωτήματα που μπαίνουν και στην κατεύθυνση να διαμορφωθεί μια συνολική πρόταση με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, οι δύο διαδικτυακές συζητήσεις που οργανώσαμε, η πρώτη για την οικονομία και η δεύτερη για το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό της κρίσης ήταν πετυχημένες παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν και τον επείγοντα χαρακτήρα τους.

Απαντήθηκαν ερωτηματικά. Νέα δημιουργήθηκαν.

Μια σειρά προτάσεις έχουν ήδη καταγραφεί, θα αξιολογηθούν πολιτικά από τα συλλογικά μας όργανα και θα προβληθούν ως στόχοι διεκδίκησης.

Απαραίτητο είναι η Κ.Ε έως την επόμενη σύγκληση της να εργαστεί για την κωδικοποίηση των προτάσεων και να αναζητήσει μορφές και τρόπους ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο για τη δράση μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Για την εκδήλωση για την Οικονομία χρεώνονται οι σ. Μαυρόπουλος, Σακούτης, Τολικά ενώ για τη συζήτηση για τα εργασιακά οι σ. Δούκας, Κυδωνάκης, Βρυώνης.

Η τρίτη μας εκδήλωση για την Παιδεία θα γίνει την Τετάρτη 13 Μάη ώρα 8 μ.μ. και επειδή είναι επίκαιρη χρειάζεται να την προβάλλουμε όλοι.

2. Παρά την τεράστια συσσώρευση πλούτου και μέσων, τα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη γίνονται σήμερα το επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις συσσωρευμένες επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, και, κυρίως, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της υγείας, στην αρνητική – καταστροφική επίδραση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού οικονομικού μοντέλου στο περιβάλλον, αλλά και στο γεγονός ότι τα κέντρα εξουσίας, Ε.Ε., G7, G20, παρέμειναν αδρανή ως προς τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, για να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχεια της καπιταλιστικής παραγωγής. Όταν αυτή διαταράχθηκε, έλαβαν αποσπασματικά μέτρα, χωρίς συντονισμό, ενώ, όπως απέδειξαν οι περιπτώσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Βραζιλίας, εξακολούθησαν να υπάρχουν ταλαντεύσεις ως προς την στάθμιση της συνέχειας των οικονομικών λειτουργιών και του κόστους από την εκτόξευση των νοσούντων και των θανάτων.

Οι συνέπειες των πρώτων, λίγων εβδομάδων της πανδημίας συνδέονται και με τις αστάθειες των καπιταλιστικών οικονομιών μετά την κρίση του 2008.

Η υγειονομική κρίση θα οδηγήσει και σε οικονομική κρίση, το μέγεθος και βάθος της οποίας θα εξαρτηθεί από την διάρκεια των μέτρων περιορισμού και την συνολικότερη εξέλιξη της πανδημίας αλλά και των οικονομικών πολιτικών που θα επιλεγούν. **Σε κάθε όμως περίπτωση φαίνεται ότι θα είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του καπιταλισμού μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο.**

Βασικό επίδικο είναι **εάν η πανδημία θα αποτελέσει ευκαιρία για το κεφάλαιο να παγιώσει πλευρές των έκτακτων μέτρων, ιδίως σε σχέση με την περαιτέρω αποδιάρθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων τσακίζοντας την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, ή, εάν θα διαμορφωθούν οι όροι για την ανάδειξη ενός νέου γύρου κοινωνικών ανώνων και την συνολικότερη αμφισβήτηση των νεοφιλελεύθερων σταθερών.**

3. Η Ε.Ε. προχώρησε: στην άρση του σύμφωνου σταθερότητας, στην μερική άρση των δημοσιονομικών περιορισμών και στην δημιουργία όρων για την αναχρηματοδότηση των

δημοσίων ελλειμμάτων. Αυτά τα μέτρα είναι πολύ κατώτερα των περιστάσεων και των αναγκών των χωρών και λαών της Ευρώπης και μάλιστα ελήφθησαν με μεγάλη καθυστέρηση.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, μέσα από ένα νέο κύμα δανεισμού, και αποδυνάμωσης των οικονομιών, χωρών ήδη υπερχρεωμένων και υποθηκευμένων, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

Η έκδοση ευρωομολόγου, η οποία συναντά την αντίσταση των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά, ακόμα και αν επιτευχθεί, αφενός θα συνδυασθεί με τη λήψη περαιτέρω μέτρων εμβάθυνσης της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και, αφ' ετέρου μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει το βάθος της κρίσης που θα επακολουθήσει.

Η Ε.Ε. δεν πρόκειται να λάβει μέτρα με μεγαλύτερο βάθος, καθώς κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται τον χαρακτήρα της, ως υπερεθνικής, ιμπεριαλιστικής ολοκλήρωσης με κύριο στόχο την διαμόρφωση αρνητικότερων συσχετισμών για τις λαϊκές τάξεις εντός των κρατών μελών.

Η Ε.Ε. βρίσκεται στην τροχιά πολύ σοβαρής κρίσης. Η Γερμανία για άλλη μια φορά ενισχύεται. Οι ανισότητες διευρύνονται. Η αντίθεση Βορρά- Νότου μεγαλώνει .

Το αν θα τολμήσουν οι σημερινές κυβερνήσεις να αντιταχθούν στη Γερμανοκρατούμενη Ε.Ε., θα εξαρτηθεί από τη στάση και την πίεση που θα ασκήσουν οι λαοί τους και κυρίως από τα ανταντακλαστικά και τη θέση που θα πάρουν οι δυνάμεις της αριστεράς και το εργατικό κίνημα που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις σε προοδευτική κατεύθυνση.

Ένα κλίμα αντί-Ε.Ε. δεν θα πρέπει να ενισχύει τη εθνικιστική δεξιά και ακροδεξιά αντίληψη, αλλά να έχει ως βάση και εκκίνησή του, **την αριστερή αντίληψη για σύγκρουση και ρήξη με την Ε.Ε., στη βάση ενός άλλου, ριζοσπαστικού προγράμματος αντιμετώπισης της επακόλουθης οικονομικής κρίσης και ανασυγκρότησης της οικονομίας, σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων και της προστασία του περιβάλλοντος.**

Χρειάζεται, λοιπόν, οι δυνάμεις της Αριστεράς στην Ευρώπη να επεξεργαστούν να προβάλλουν και να προωθήσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο για μια άλλη Ευρώπη των κυρίαρχων δημοκρατικών χωρών και λαών στη βάση ισότιμης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, μακριά και απέναντι στους ηγεμονισμούς και τα ευρωατλαντικά σχέδια της ΕΕ, και του ΝΑΤΟ.

4. Στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση της πανδημίας αναδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας, αλλά και της εφαρμογής των μνημονίων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Τα μνημόνια, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η δημοσιονομική επιτήρηση, έχουν οδηγήσει στη χρόνια υποχρηματοδότηση, απαξίωση και υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, στα τεράστια προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων, στην ουσιαστική ανυπαρξία συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. στα προηγούμενα χρόνια διακυβέρνησης είναι αυτή που κατ' εξοχήν προχώρησε σε τεράστιες περικοπές των δημοσίων δαπανών για την υγεία,

πολιτική την οποία συνέχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την νεοφιλελεύθερη προσαρμογή του. Έτσι, σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εκτεθειμένο σε κινδύνους κατάρρευσης σε σχέση με τα συστήματα υγείας της Ιταλίας, της Γαλλίας κ.λπ

Δεν υπάρχει εκτεταμένη πρόνοια για τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος υγείας, νέες κλίνες ΜΕΘ ανοίγουν με το σταγονόμετρο, οι προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό είναι αναντίστοιχες με τις ανάγκες που πλέον αναγνωρίζουν και οι κυβερνώντες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών της, ανάγοντας την αντιμετώπιση της πανδημίας σε ατομική ευθύνη κάθε πολίτη και να αποπροσανατολίσει, λαμβάνοντας πρωτίστως μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας πολύ καλά την υπό κατάρρευση κατάσταση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, επιδίωξε να κερδίσει χρόνο ως προς τη διασπορά του ιού με τα αναγκαία μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα, όμως, αυτά δεν μπορούν από μόνα τους να είναι αποτελεσματικά, στον βαθμό που δεν συνδυάζονται με ενίσχυση του συστήματος υγείας, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εκτεταμένα τεστ, αλλά και μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας, τα οποία, στο βαθμό που υλοποιούνται, γίνονται με ρυθμό χελώνας και πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, με κίνδυνο, ένα πιθανό νέο κύμα κορωνοϊού, να μας βρει το φθινόπωρο στην ίδια περίπου κατάσταση.

Ταυτόχρονα, είναι υποκριτική και έχει και άλλες στοχεύσεις η δαιμονοποίηση της συνύπαρξης ελάχιστων ατόμων ή της περιορισμένης κυκλοφορίας, την ίδια στιγμή που δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για τις συνθήκες υγιεινής σε μεγάλους χώρους εργασίας, για την θωράκιση τμημάτων του πληθυσμού όπως οι πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες στο Β. Αιγαίο, ή οι κρατούμενοι. Οι θετικές αποφάσεις, για τον περιορισμό της λειτουργίας των εκκλησιών ελήφθησαν καθυστερημένα.

Η εθελοντική προσφορά χιλιάδων γιατρών και φοιτητών ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών είναι κορυφαία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά δεν αρκεί και δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της κυβέρνησης για να καλύψει τις μόνιμες και διαρκείς ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων.

Η ανακοπή της έντασης της πανδημίας δεν θα οδηγήσει σε μια βελτιωμένη κατάσταση και πιθανόν η δεύτερη φάση της να είναι πιο επώδυνη. Γι αυτό χρειάζεται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος επείγοντων και ουσιαστικών μέτρων

- Εδώ και τώρα να ενισχυθεί το ΕΣΥ και να επιταχτεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας που επιδοτήθηκε με το χαριστικό δώρο των 30 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση αυτό αφορά τον εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαστήρια, αντιδραστήρια κ.τ.λ. .
- Να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο τομέα υγείας για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δομών.
- Αξιοποίηση μηχανημάτων που κάνουν τον μοριακό έλεγχο σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
- Μαζική διενέργεια tests διάγνωσης του κορωνοϊού.

- Στελέχωση και αξιοποίηση των Κέντρων Υγείας και των TOMY σε κάθε Δήμο της χώρας. **Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας μπορεί να γίνει στόχος και πόλος συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων σε κάθε περιοχή.**
- Να ανοίξουν και να λειτουργήσουν όλες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να δημιουργηθούν νέες καθώς και Μονάδες Αρνητικής Πίεσης.
- Σχεδιασμός -αναμένοντας πιθανόν το δεύτερο κύμα της επιδημίας-ώστε να φτιαχτούν νοσοκομεία αποκλειστικά αντιμετώπισης του κορωνοϊού ώστε να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά των νοσούντων από άλλες ασθένειες.
- Ενίσχυση με εξοπλισμό, προστατευτικά μέσα ,υγειονομικό υλικό και ικανοποίηση των αιτημάτων των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζόμενων στο χώρο της υγείας.
- Να χορηγηθούν δωρεάν μάσκες ,αντισηπτικά, κ.τ.λ και η κυβέρνηση να μην περιορίζεται μόνο στο ταξικό μέτρο των προστίμων.
- Αντίθετα σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων κ.τ.λ να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στους τόπους δουλειάς.
- Φροντίδα και μέριμνα για χώρους όπου υπάρχει μεγάλος συγχρωτισμός, όπως στρατόπεδα, σωφρονιστικά ιδρύματα, δομές αστέγων κτλ. σε συντονισμό με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μεταφορά προσφυγών και μεταναστών από τα hot spots σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα και αναξιοποίητα οικήματα.
- Εκκίνηση των διαδικασιών για άμεση δημιουργία Εθνικού Φορέα Φαρμακοβιομηχανίας

5. Τα αναγκαία μέτρα περιορισμού, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία πάρθηκαν, γίνεται πλέον φανερό, ότι υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν ως πολιορκητικός κριός, προκειμένου, και μετά το πέρας της πανδημίας -όποτε αυτό προκύψει- να γενικευθεί μια νέα, ισχυρή καταστολή των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, την οποία θα έχουν φροντίσει, μέσα από την αντικειμενική αλλά και καθοδηγούμενη από τα κυρίαρχα ΜΜΕ διασπορά φόβου, να την καταστήσουν αποδεκτή, από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να επιβάλει μέτρα που τσακίζουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και την νεολαία, φορτώνοντας σε αυτούς τις επιπτώσεις της κρίσης. Αντίθετα, όσα μέτρα εφαρμόζει, αφορούν κατά κύριο λόγο την ενίσχυση του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών.

Οι άρσεις των περιορισμών της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, οι τεράστιες διευκολύνσεις στην επιβολή μονομερώς τηλεργασίας, ελαστικών ωραρίων, εκ περιτροπής εργασίας είναι καθημερινά φαινόμενα. Το μόνο μέτρο περιορισμού των απολύσεων, που κι αυτό όμως ισχύει για πολύ περιορισμένο χρόνο, είναι οι ρήτρες μη απόλυσης για την υπαγωγή των εργοδοτών στα μέτρα ελαφρύνσεων, ενώ μικρό τμήμα του πακέτου μέτρων αφορά άμεσες ή έμμεσες παροχές στους εργαζόμενους

Η κυβέρνηση αξιοποίησε την πανδημία μέχρι και για να αναστείλει την απαγόρευση επίταξης υπηρεσιών και πολιτικής επιστράτευσης για την αντιμετώπιση απεργιών, μέτρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πανδημία, αλλά με την προκαταβολική αντιμετώπιση των αντιστάσεων απέναντι στην «πανδημία» εργοδοτικής και κρατικής αυθαιρεσίας.

Η μοναδική μέριμνα για το σύνολο του εργατικού δυναμικού που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκε σε καθεστώς μερικής ή ολικής αναστολής της εργασίας ήταν ένα επίδομα μακριά από τις

ανάγκες και αυτό όχι για όλους αφού αποκλείστηκαν από τη χορήγησή του μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων, οι αγρότες, οι καλλιτέχνες, οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι επιστήμονες και μεγάλο μέρος των μικροεπαγγελματιών. Κυρίως, δεν υπήρξε καμιά ενίσχυση, με βάση την οικονομική κατάσταση, των 3,5 εκατ. συμπολιτών μας που βρίσκονται κάτω και εντός των ορίων της φτώχειας.

Καμία αποφασιστική πρωτοβουλία δεν λαμβάνεται για νοικοκυριά που αδυνατούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους, να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, να μην βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο αποκοπών ρεύματος και νερού εν μέσω πανδημίας. Να προστατευθεί η λαϊκή περιουσία από τους πλειστηριασμούς.

Όλα δείχνουν ότι κατεύθυνσή όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά όλου του μνημονιακού κατεστημένου είναι η συνέχιση των πολιτικών φτωχοποίησης του Λαού και της συνεχιζόμενης εποπτείας των δανειστών.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

- Να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι, καθώς και όλοι όσων το εισόδημα, με βάση τη φορολογική τους δήλωση, είναι κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας και όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων που τελούν σε μερική ή ολική αναστολή εργασίας, των μικροεπαγγελματιών, των καλλιτεχνών, των αγροτών και των ανεξάρτητα απασχολούμενων επιστημόνων στην οικονομική ενίσχυση η οποία μηνιαίως πρέπει να είναι το λιγότερο ίση με τον κατώτατο μισθό
- Να παταχτεί η αισχροκέρδεια και η ακρίβεια σε είδη διατροφής, φάρμακα και μέσα υγειονομικής προστασίας. Να τιμωρηθούν αυστηρά οι σύγχρονοι μαυραγορίτες. Κατάργηση του ΦΠΑ και διατίμηση στις μάσκες καθώς και χορήγησή τους δωρεάν στις ευπαθείς ομάδες και στους εργαζόμενους, αλλιώς το μέτρο του προστίμου θα είναι ακραία ταξικό σε βάρος των οικονομικά αδυνάμων. Μονοψήφιοι έως και μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά λαϊκής κατανάλωσης, μέσα υγειονομικής προστασίας και φάρμακα.
- Αναπτυξιακά μέτρα με γενναίο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που να δημιουργεί θέσεις εργασίας, μείωση χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών.
- Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες που είναι τελείως εκτός της οικονομικής ενίσχυσης όπως οι αγρότες, οι εργαζόμενοι με δανεισμό, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου που τελειώνει αυτή την περίοδο η σύμβασή τους, οι άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης κλπ.
- Στους εργαζόμενους εκείνους στους οποίους εφαρμόστηκε η εκ περιτροπής εργασία πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθεί το σύνολο του μισθού τους και η διαφορά να καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, να καταβληθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, εάν είναι μεγάλες και κερδοφόρες, και από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις υπόλοιπες. Για όσες από τις μεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις δεν το κάνουν, να καταβάλει τους μισθούς το κράτος, με αντίστοιχη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιό τους. Η μορφή αυτή εργασίας θα πρέπει ταυτόχρονα με την άρση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων να καταργηθεί.

- Να υπάρξει απαγόρευση των απολύσεων, με βαριές συνέπειες για όσους την παραβιάζουν.
- Η ορθή χορήγηση του δώρου Πάσχα με την έννοια της πρόσθετης οικονομικής αμοιβής που καταβλήθηκε στους εργαζόμενους στην υγεία πρέπει να επεκταθεί και στις άλλες ομάδες εργαζομένων πρώτης γραμμής. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω της δουλειάς τους έχουν υποχρεωθεί να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που παρατηρούνται και λόγω του κορωνοϊού και λόγω της μείωσης του προσωπικού εξαιτίας των ειδικών αδειών που σωστά δίνονται σε γονείς ανηλίκων παιδιών. Η εντατικοποίηση της εργασίας στις κατηγορίες αυτές θα πρέπει να ανταμειφθεί είτε οικονομικά είτε με τη χορήγηση πρόσθετης άδειας.
- Να ενεργοποιηθούν επιτέλους οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία η οποία εκμεταλλεύομενη τις σημερινές συνθήκες οργιάζει.
- Να υπάρξει πλήρης μέριμνα για τα ΑμεΑ, που δεν μπορούν να ανανεώσουν τη σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίας λόγω της μη λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και να ληφθεί μέριμνα για τις νέες αιτήσεις σύνταξης αναπηρίας οι οποίες επίσης δεν εξυπηρετούνται για τον ίδιο λόγο.
- Να μειωθούν τα τιμολόγια υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες) και να υπάρξει δραστική μείωση των λογαριασμών των ανέργων και όλων όσων τελούν σε μερική ή ολική αναστολή της εργασίας τους, να σταματήσουν οι αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να αποκατασταθούν οι συνδέσεις όσων διακόπηκαν.
- Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας και περιουσίας και να προωθηθεί σεισάχθεια για όσους αδυνατούν και λόγω συγκυρίας να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
- Εξασφάλιση στοιχειώδους αυτάρκειας της χώρας σε φάρμακα, υγειονομικό εξοπλισμό και τρόφιμα, με ικανά αποθέματα για καταστάσεις πανδημίας.
- Ανάταξη αγροτικής οικονομίας και μεταποίησης με υιοθέτηση επιλεκτικού εμπορικού προστατευτισμού, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής κλπ.
- Δραστική φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των μη επενδύομενων κερδών.
- Υπεράσπιση των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων.
- Αλληλεγγύη με τους όσους/ες χάνουν τις δουλειές τους, η ημιαπασχολούνται, στις ευπαθείς ομάδες, τους άστεγους και τα ΑμεΑ, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
- Διακοπή αποπληρωμής δημοσίου χρέους. Αποτροπή νέου δανεισμού της χώρας από τον ESM και των μνημονίων που τον συνοδεύουν, αλλά και από τις αγορές, που αυτή την περίοδο δανείζουν τις χώρες με υψηλά επιτόκια, για να αποφύγουμε νέα υπερχρέωση. Αξιοποίηση εγχώριων πόρων. Διαγραφή δημοσίων χρεών προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Δημόσιο έλεγχο και εθνικοποίηση τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα διάσωσης. Διεκδίκηση από κοινού με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου από την ΕΕ, για όσο η Ελλάδα παραμένει – με ευθύνη της κυβέρνησης και του μνημονιακού κατεστημένου – σε αυτή, δωρεάν επιχορηγήσεων, δηλαδή με εκτύπωση ευρώ από την ΕΚΤ και όχι χορήγηση δανείων. Κάνοντας η ΕΚΤ χρήση του εκδοτικού της προνομίου και δημιουργώντας όσο νέο χρήμα απαιτείται για να καλυφθεί το κενό ρευστότητας, που δημιούργησε η αναγκαστική αργία ολόκληρων κλάδων της οικονομίας.

6. Παρόλο που η Δημόσια εκπαίδευση ανέδειξε τόσους γιατρούς και υγειονομικούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται, παρά τις μεγάλες ελλείψεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο

εξωτερικό, όπου αναδεικνύονται ως εργαζόμενοι σε επιστημονικά κέντρα ή στα δημόσια νοσοκομεία όλων των χωρών, η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία και την απαγόρευση των κινητοποιήσεων για να προωθήσει τους νεοφιλελεύθερους σχεδιασμούς της στην Παιδεία.

Το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία που προωθεί για ψήφιση η κυβέρνηση περιλαμβάνει αντικειμενικά – αντικοινωνικά μέτρα. Αποδομεί το Δημόσιο Σχολείο και παράλληλα πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, υποβαθμίζεται η ολόπλευρη γνώση υπέρ της απόκτησης δεξιοτήτων, με προμετωπίδα την «επιχειρηματικότητα», προωθείται η διαμόρφωση σχολείων πολλαπλών ταχυτήτων και διαφορετικού θεσμικού πλαισίου, με τη αύξηση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Ταυτόχρονα, ορθώνονται νέοι εξεταστικοί φραγμοί, με αύξηση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, επαναθεσμοθέτηση της «Τράπεζας Θεμάτων» και επαναφορά της «βάσης του 10», για την προαγωγή και απόλυση μαθητών. Προωθούνται, επίσης, μέτρα που μας γυρίζουν πολύ πίσω, όπως, η επαναφορά της διαγωγής και οι αποβολές μαθητών.

Ακόμα, προβλέπεται ο αποκλεισμός από τη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση του 1/3 των μαθητών που φοιτούσαν μέχρι τώρα σε αυτήν, μέτρο που στοχεύει στην πριμοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά και την πρόσφατη αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων ως ισότιμων με τα πτυχία των Δημόσιων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρα μας.

Συμπερασματικά, τα μέτρα του νομοσχεδίου έχουν σαφές ταξικό πρόσημο: ευνοούν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, τους σχολάρχες, τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία.

Συμμετέχουμε στον αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενίσχυση του Δημόσιου Σχολείου με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ,τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, και την γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία. Η απaráδεκτη απόφαση της κυβέρνησης για χρήση καμερών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων συναντά την καθολική αποδοκιμασία του εκπαιδευτικού κόσμου και μεγάλου κομματιού της κοινωνίας και είναι μια ευκαιρία να συνδεθεί αυτή η αντίδραση με το νομοσχέδιο αλλά και με τα αιτήματα για την Παιδεία που έχουμε ανάγκη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με μια αντιδημοκρατική διαδικασία, ολοκλήρωσε τη «διαβούλευση» και προχωρά στην ψήφιση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Παρακάμπτει νόμους και συλλογικά όργανα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων και με μια απλή υπουργική απόφαση, δίνει εν λευκώ εξουσιοδότηση και νομιμοποιεί την ασυδοσία της εκτελεστικής εξουσίας, με την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος.

Το νομοσχέδιο- έκτρωμα, που έχει ξεσηκώσει την αντίδραση σύσσωμων των φορέων και κινημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, οδηγεί σε ουσιαστική κατάργηση της

προστασίας ακόμα και των περιοχών Natura και αίρει οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο υπήρχε για την δυνατότητα χρήσεων γης για βιομηχανικούς σκοπούς.

Σήμερα παρά ποτέ, είναι εμφανείς οι επιπτώσεις των καταστροφικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και της καταστροφής των οικοσυστημάτων χάριν ενός αδηφάγου μοντέλου κερδοφορίας των λίγων. Επιπτώσεις που αποστερούν τους πληθυσμούς από αναγκαίους πνεύμονες ζωής, αλλά και αποτελούν το έδαφος για την ανάπτυξη επιδημιών και κινδύνων για την υγεία των λαών.

7. Με δεδομένα τα παραπάνω Την επόμενη κρίσιμη περίοδο ως AP και ως ΛΑΕ θα προβάλλουμε την ανάγκη και θα ανοίξουμε πολιτικά μέτωπα για:

- Την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης.
- Την αντιμετώπιση της ανεργίας ,την προστασία της εργασίας ,του εισοδήματος και των κατακτήσεων των εργαζομένων.
- Την προάσπιση του δημόσιου τομέα (υγεία, παιδεία, ενέργεια, νερό, λιμάνια κτλ.) διεκδικώντας η λειτουργία του να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών τάξεων.
- Την αντιμετώπιση της επερχόμενης διατροφικής κρίσης.

Το μέγεθος, όμως, της ύφεσης και της νέας οικονομικής κρίσης που έρχεται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα άμεσης ανακούφισης, ουσιαστικά κείνσιανής κατεύθυνσης, όπως τα παραπάνω. Εξάλλου τα περισσότερα από αυτά ούτε τα θέλει ούτε μπορεί να τα πάρει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά ούτε και τα επιτρέπει η νεοφιλελεύθερη ευρωζώνη και ΕΕ.

Επομένως, ο αγώνας μας για την επιβίωση του λαού και της νεολαίας θα πρέπει να συνδυάζεται με τον αγώνα για ανατροπή του νεοφιλελεύθερου πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου στη χώρα μας και για την προώθηση μίας εναλλακτικής στη λιτότητα και τον ευρωμονόδρομο πρότασης εξόδου από την πανδημία και την κρίση, για ένα νέο οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο, ριζικά διαφορετικό από αυτό, το νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, που γεννά τις κρίσεις και γιγαντώνει την εκμετάλλευση και τις κοινωνικές αδικίες.

Ενός φιλολαϊκού, ριζοσπαστικού αλλά και ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, που θα στηρίζει τους μισθούς, τις συντάξεις, τα λαϊκά εισοδήματα, τις θέσεις εργασίας, τη δημόσια υγεία, παιδεία, πρόνοια, που στο επίκεντρό του θα έχει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Στην οικονομία χρειάζεται ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τομές στο δημόσιο τομέα, εθνικοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενίσχυση της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια της χώρας κτλ. για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η επερχόμενη όξυνση της, προς προοδευτική κατεύθυνση από την σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων.

Είναι επίκαιρη η θέση, ότι η χώρα μας δε μπορεί να εξοφλήσει το επαχθές, απεχθές και αντιλαϊκό δημόσιο χρέος. Σήμερα, που η κυβέρνηση, μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, ενισχύει το κεφάλαιο και έναν κύκλο επιχειρηματιών «περί αυτήν», δε βρίσκει πόρους για να ενισχύσει αποτελεσματικά τα πλατιά λαϊκά στρώματα, την ώρα που υπάρχουν 3,5 εκατ. συμπολίτες μας

κάτω από τα όρια της φτώχειας. Συνεχίζει, όμως, να αποπληρώνει τα τοκοχρεολύσια του δημόσιου χρέους.

Ενισχύουμε και προβάλλουμε τη θέση ειδικά σ' αυτά τα χρόνια της επέλασης μιας νέας μεγάλης ύφεσης, για παύση πληρωμών και διαγραφή του δημόσιου χρέους.

Τώρα που είμαστε στην αρχή της άρσης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας είναι η ώρα για να σηκωθούμε και να απαιτήσουμε μια άλλη πορεία προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού.

Ένα φιλολαϊκό προοδευτικό πρόγραμμα που θα ξεκινάει με τη διαγραφή του δημόσιου χρέους, με παύση πληρωμών, ακόμη και μονομερή, την εθνικοποίηση των τραπεζών, των δομών και υποδομών, των επιχειρήσεων στρατηγικής και κοινωνικής σημασίας που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι η ώρα, να επικοινωνήσουμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της νέας οικονομικής κρίσης, και εξόδου από αυτήν, στηριγμένο στις βασικές αρχές του μεταβατικού προγράμματος που έχουμε ήδη αποφασίσει.

Να τονίσουμε την αναγκαιότητα ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, αφού είναι φανερό ότι ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, με τον τρόπο που λειτουργεί, εξαντλώντας εργαζομένους, ανέργους και περιβάλλον, δεν πλήττει μόνον την οικονομία, αλλά και το περιβάλλον, με συνέπεια και την ανάπτυξη νέων ασθενειών.

Ένα πρόγραμμα που θα συγκρουστεί με τις συνεχιζόμενες μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας και τον ευρωμονόδρομο, που στο επίκεντρό του θα έχει τις κοινωνικές αναγκαιότητες.

Η εφαρμογή μίας τέτοιας εναλλακτικής πρότασης θετικής διεξόδου από την υγειονομική και οικονομική κρίση – και στην ουσία του ενός μεταβατικού προς βαθύτερες αλλαγές και το σοσιαλισμό προγράμματος στη χώρα μας – προϋποθέτει ρήξη με τους σιδερένιους κανόνες της ευρωζώνης που θα την υπονομεύσει, έξοδο από αυτή και εκτύπωση εθνικού νομίσματος, πρώτα απ' όλα για τη χρηματοδότησή του.

Μια κυβέρνηση που θα προωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα θα έρθει αναπόφευκτα σε σύγκρουση και ρήξη με τις πολιτικές και τους θεσμούς της υπαρκτής, νεοφιλελεύθερης και απολυταρχικής Ε.Ε., η οποία για άλλη μία φορά με τις αποφάσεις που πήρε – πολύ αργά, πολύ πίσω από τις ανάγκες – για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, απέδειξε ότι δεν μεταρρυθμίζεται παρά μόνο ανατρέπεται.

8. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε πραγματικά τον κόσμο της εργασίας και για να προωθήσουμε μια εναλλακτική λύση θετικής για αυτόν διεξόδου από την κρίση χρειάζεται να ενταθούν οι αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος και ο συντονισμός των αγωνιστικών δυνάμεων τους και ιδιαίτερα των πρωτοβάθμιων σωματείων, όπου μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί μία νέα εργατική ταξική ενότητα στη βάση των κοινών προβλημάτων.

Επίσης, σήμερα, με τις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται είναι ακόμα μεγαλύτερη η αναγκαιότητα της συγκρότησης ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού μετώπου όλων χωρίς εξαίρεση των αριστερών δυνάμεων ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση

συντονισμού της δράσης τους, που θα προωθήσει τους παραπάνω στόχους, θα εμπνεύσει νέους αγώνες και θα δώσει νέα ελπίδα στο λαό.

Στην κατεύθυνση αυτή και με οδηγό την απόφαση του 2ου συνεδρίου, αλλά και την ιστορική αναγκαιότητα συνεχίζονται οι προσπάθειες μας για διαμόρφωση χώρου διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς.

Στις συζητήσεις έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεννόησης, αρκετές δυνάμεις βλέπουν με θετικό μάτι την ανάγκη κοινών ανακοινώσεων και δράσεων -ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε-.

Χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειες επιδιώκοντας με όσους κατ' αρχήν συμφωνήσουμε να προγραμματιστούν κοινές πρωτοβουλίες, κοινές εκδηλώσεις ώστε να ανατραπεί η εικόνα πολυδιάσπασης και ανταγωνισμών που υπάρχει στον κόσμο της Αριστεράς για τις αριστερές συλλογικότητες. Συνεχίζουμε λοιπόν με οδηγό τις αποφάσεις του 2^{ου} συνεδρίου και με την πίστη πως παρά τις δυσκολίες θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

9. Από τη μέχρι τώρα διαχείριση της κρίσης η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγαίνει ενισχυμένη .

Η κυβέρνηση αποφάσισε την σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας, ενώ δεν έχει κάνει μαζική επέκταση των tests διαγνωστικών ελέγχων και δεν έχει αξιοποιήσει το χρόνο της καραντίνας για ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του ΕΣΥ. Δημιούργησε λίγες ΜΕΘ κι από αυτές τις μισές με δωρεές ιδιωτών, έκανε λίγες προσλήψεις και από αυτές πολύ λίγες μόνιμου προσωπικού και διέθεσε πολύ λίγα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση της έτσι κι αλλιώς πενιχρής χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα υγείας.

Η επιλογή των κυβερνήσεων και των δυνάμεων του κεφαλαίου στην Ελλάδα και διεθνώς είναι να φορτώσουν το λογαριασμό της πανδημίας και της πρωτοφανούς ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που ακολουθεί, για άλλη μια φορά στις πλάτες των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί αποσπασματική κριτική σε δευτερεύουσες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς να αμφισβητεί το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της και αποσιωπά τις δικές του ευθύνες, ως κυβέρνηση, για την αποδυνάμωση του δημόσιου τομέα της υγείας.

Η Αριστερά, παρά τις προσπάθειές της, λόγω του κατακερματισμού της και της αναξιοπιστίας της λόγω της μνημονιακής συνθηκολόγησης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να συγκροτήσει ισχυρό λαϊκό ρεύμα σε προοδευτική κατεύθυνση, ενώ οι κοινωνικοί αγώνες είναι στα σπάργαλα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει απέναντι στη νεοφιλελεύθερη οικονομική ατζέντα της καμία πραγματική και αποτελεσματική πολιτική και κοινωνική αντιπολίτευση.

Είναι επείγον να προχωρήσουμε σε τομές στη δουλειά μας ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο κίνημα και να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην αιφνιδιαστούμε αν ο Μητσοτάκης επιλέξει τον δρόμο των εκλογών.

Έχουμε συμφωνήσει πως κάθε μέλος της ΚΕ πρέπει να έχει λόγο αλλά και ρόλο με συμμετοχή στις δράσεις, στην επικοινωνία με οργανώσεις και μέλη. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα και τώρα –εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις- ανταπόκριση.

Στο επόμενο διάστημα κάθε μέλος της ΚΕ σε συνεργασία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της ΕΓ θα πρέπει ξεκινώντας από την ΟΒ που είναι μέλος να επικοινωνήσει με τα συντονιστικά και τα μέλη των ΟΒ. Στην επόμενη ΚΕ θα υπάρχει αναλυτική έκθεση.

Βαθαινούμε την ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση με τις συστημικές δυνάμεις προβάλλοντας τις θέσεις μας για τη χρεοκοπία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού.

Προβάλλουμε την απαίτηση της κοινωνίας για πολιτικές που να καλύπτουν τις ανάγκες της, την αναγκαιότητα ρήξης με την ευρωζώνη και την ΕΕ, που δεν επέδειξαν καμία αλληλεγγύη στις χώρες μέλη της και τους λαούς το ρόλο ισχυρού και παραγωγικού δημοσίου τομέα και την αδυναμία της αγοράς να αντιμετωπίζει σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά ζητήματα όπως αυτό της πανδημίας κ.λπ.

Συνεχίζουμε -αρκετοί από εμάς- να συμμετέχουμε σε διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και παρέμβασης ώστε να αναδεικνύονται ζητήματα, στον αντίποδα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Αιχμή αποτελούν τα ζητήματα της υγείας. Αυτές οι δράσεις χρειάζεται να στηριχτούν από όλους μας –παρά τα προβλήματα συνεννόησης που εμφανίζονται από κάποιες δυνάμεις- και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο καθήκον.

Συμμετέχουμε στις δράσεις διαμαρτυρίας (υγεία, παιδεία, εργασιακά) και με τις εξελίξεις που υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις χρειάζεται να ενισχυθούν.

Στο επόμενο διάστημα πρέπει να συμβάλλουμε σε πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της Παιδείας, της αυτοδιοίκησης και του περιβάλλοντος.

Εργαζόμαστε για να βελτιωθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας (site) του Αριστερού Ρεύματος. Την αναβάθμιση του με ροή άρθρων που έχουν αξία και ενδιαφέρον για την καθημερινή ενημέρωση. Να αξιοποιηθούν άρθρα από αρθρογράφους εκτός του ΑΡ.

Κυρίως όμως επιβάλλεται να προβάλλουμε σε περισσότερο κόσμο αυτό το εργαλείο που δημιουργήσαμε μετά το 2ο συνέδριο και στον τελευταίο μήνα – λόγω εγκλεισμού και θεματολογίας – έχει διπλασιάσει την επισκεψιμότητά του. Βελτίωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.